

YOU MUST KNOW

O man, you must know and you are required to know, because there is no other way to insure your salvation.

What is it that you must know?

You must know yourself and realize yourself. The man who does not know himself cannot know what he is or why he exists.

We are wondering? Does primary, secondary, preparatory or high school, even university, give you that knowledge?

Never, ever!

Why is that?

It is because they consider the question itself to be unnecessary and without purpose.

This is a baseless claim.

Man is always, by his very nature, curious and searching to know himself. Who are the ones who are trying to hide this fact?

Will you confess? O you who profess to be educators, will you confess to being responsible for prohibiting this search?

Will you confess?

Why? Why? Why?

To hide this fact is betrayal.



We will complain about the ministry of Education to the Highest Authority.

If they continue to hide the Truth then let all manner of bad consequences rain down upon them!

BİLECEKSİN... KENDİNİ BİLECEKSİN!

Ey İnsan bileceksin ve bilmeye mecbursun. Çünkü başka türlü kendi istikbalini kurtaramazsın.

- Neyi bileceksin?!

- Kendini bilecek ve tanıyacaksın. Çünkü kendini tanımayan insan ne olduğunu ve niçin olduğunu bilemez.

Soruyoruz?

İlk, orta, lise ve yüksek mekteplerde bu yolda bir bilgi veriliyor mu? Asla!

- Peki niçin?

- Bu soruyu lüzumsuz saydığımız için mi?

Bunu iddia edemezsiniz, çünkü insan kendisini bilmek arzusunda ve merakındadır.

Öyleyse bunu gizletenler kimlerdir? Söylesenize. Ey Eğitimci geçinenler, size bunları yasaklayan mihrakları söylesenize!

Niçin?

Niçin?

Niçin?

Bunu gizlemek hainliktir!

Bunun için ki, biz Eğitim Bakanlığını yüksek makama şikayet edeceğiz. Eğer tedarik etmez ve hakikatları gizlemeye devam ederlerse üzerlerini lanet inektir!



THE MAJESTY AND MAGNIFICENCE OF ISLAM

Saltanat



Vol. 2, Issue 9: 24th Jumâda al-awwal 1431 / 7th of May 2010



Osmanlı Ordusu Zonaro.

Töremizi Gözetelim

Bu millet töresiyle yaşar. Yukardaki resme bakınız: Şanlı ecdadımızın heybet ve ihtişamını ne güzel aksettiriyor! Dün böyle idiler; bugün çok yavan olduk. Dünü aşağılattık; bugün aşağılandık! Ey Türk genci, *Ne Mutlu Türküm*, demekle iş bitmez. Bugün bize Mutluluk kazandıracak ne yaptık ki bu sözü boyuna söyleyip söylüyoruz? Ayıp ve utanç verici! Gençlik bunun açıklanmasını istiyor ve isbatını bekliyor!

*We
Must
Safe-
guard
Our
Tradition*

This nation thrives on its traditions. Look at the picture above. How beautifully it reflects the majesty and magnificence of our ancestors. Yesterday we were like them. Today we are insipid. We have dishonored our past. Today we are dishonored. O young Turks you spend your time singing the anthem "O how lucky I am to be Turkish" and no work gets done. We keep singing this song and making others sing it but what have we accomplished to deserve to be called lucky? It is actually a cause for shame and disgrace. Young people need an explanation and are waiting for the proof.

Written by Maulana Sheikh Nazim al-Haqqâni, Lefke, Cyprus

BAYRAMLARIMIZ!

Haftanın Haberlerini Hacivat ile Karagözden dinleyelim.

Karagöz: “Ey Hacivat geçen hafta neler geldi neler geçti?”

Hacivat derki: “Ey ustam geçen haftamızda 1 Mayıs Bayramını kutladık.”

K.: “O da ne Bayramı, ey Hacivat?”

H.: “Ey ustam bilirsin ki bizim bir atasözümüz var, hani derler ki ‘deliye her gün Bayram!’ bizde şimdi millet sıkıldıkça delirmeye başladığından başımızdaki zırdeliler habire Bayram icad edip ahaliyi oyalamaya çalışıyorlar! Ahalide iş yok güç yok Padişaha haraç yok kabilinden Bayram ferahıyla oyalanıyorlar!”

Daha usta sana yeni Bayramları sayayım da için daraldık sonra yeni Bayramlarla gönlün şen olsun.”

K.: “Aman Hacivat! şu Bayramlar ne Bayramlarıdır çabuk söyle

çok heyecanlandım yerimde duramıyorum..!”

H.: “Ey Karagöz sana yeni icad Bayramları müjdeleyeyim. Yalnız, ey ustam, bizim ahalimiz yeniye meraklı olduğu için Bayramın yerine mesela ‘Portakal Bayramı’ yerine ‘Portakal Festivali’ diyorlar!”

K.: “Ey Hacivat, bizim iki Bayramımız vardı... şimdi kaç bayramımız oldu?!”

H.: “Sayayım da iyice aklın da kalsın. Çünkü.. çünkü ey ustam şimdiki insanlar Bayramlarının çokluğuyla öğünürler. Bunun için de çeşit isimlerle Bayram icad ederler ve de eğlenirler.”

K.: “Ey Hacivat bir kaç tane Bayram ismi söylede biz de o günlerde Bayramlıklar giyinelim ve eğlenelim!”

H.: “Ey ustam mesela Kabak Bayramı, kabak ilk çıktığı zaman herkes ellerinde kabaklar sokaklarda, ‘Bıktık kabaktan

çıkdık açık alınla, her sahada battık çokdan’ marşı ile yürürüz ve gurur duyarız!”

K.: “Ey Hacivat işi uzun tutma yalnız isim söyle yeter.”

H.: “Peki usta işte mesela sayayım: Domates Bayramı, Hıyar bostan Bayramı, Zerda pilav Bayramı, Tavuk Ördek Bayramı...yalnız usta ahalinin çoğu gaz kafalı olduğundan kazlar Bayramı kaideye uysun diye Lazlar Bayramı!”



OUR BAYRAMS!

Let's hear the news from Karagöz and Hajivat ...

Karagöz: O Hajivat what happened last week?

Hajivat: O Boss, last week we celebrated the bayram (*festival*) of the First of May.

K: What kind of bayram (*festival*) is that?

H: O Boss you know the old saying “To the mad man everyday is bayram.” When people become bored or depressed they go kind of crazy and easily cause problems. Their even crazier bosses quickly invent a bayram and keep the people busy with it. The people have no work and no power but they also owe no taxes to the sultan. Because they have nothing else to do they keep busy celebrating the bayrams. O Boss I will tell you about bayrams so that ev-

ery time you feel bored or hopeless you too can get happy.

K: O Hajivat tell me about these bayrams. I am so excited I can hardly stay still.

H: O Karagöz I will tell you all about the new made-up bayrams. But because our people are so fond of new things they no longer even call them bayram. For example the Orange Bayram is now the Orange Day.

K: O Hajivat we used to have two bayrams now how many do we have?

H: Let me list them carefully for you and you keep count. Cause... because, O master, today people live only for the large numbers of their bayrams. That it why they have invented new bayrams with all sorts of names and they enjoy them so much.

K: O Hajivat tell me the names of those bayrams so I can be ready for

them with new clothes and celebration.

H: O Boss, for example there is Pumpkin Bayram. When the pumpkins first become ripe everyone takes one in their hands and goes out into the street. Then they sing, “We are full up with pumpkin. We went to the fields and got lost and now we walk in a parade and feel very proud!”

K: O Hajivat don't tell me too much detail. Just give me the names.

H: Okay Boss let me give you some examples. There is Tomato Bayram, Cucumber in The Fields Bayram, Yellow Pilaf Bayram, and even Hen-Duck Bayram. But Boss most of the people have birdbrains so instead of Bazlar (*Geese*) Bayram they celebrate Lazlar (*it is said about Laz people that their brains do not work after noon*) Bayram.